

Libby, Francis Lewis
Lance Sergeant
Calgary Highlanders
Royal Canadian Infantry Corps
G/19304



Francis Lewis Libby wordt op 21 februari 1918 geboren in Milltown (New Brunswick, Canada). Zijn ouders zijn Clifford en Mary Christine Libby. Vader is elektricien en van Schotse komaf en zijn moeder is Iers. Hij heeft één jongere broer, Eugene Clifford. Eugene is in dienst bij de Canadese marine (H.M.C.S.). Het gezin heeft verdrietig genoeg ook drie kinderen verloren, Grace, Phyllis en een kindje dat meteen na de geboorte is gestorven.

Francis Lewis trouwt op 4 oktober 1941 met Dorothy Louise Caswell. Samen krijgen ze op 10 juli 1944 een zoon, Francis Brian.

Francis Lewis is lid van de United Church of Canada.

Onderwijs volgt Francis Lewis tot Grade 10 in Milltown. Op zijn zeventiende verlaat hij het onderwijs. Onder schooltijd volgt hij twee jaar lang het Canadian Cadet Program.



Na zijn schooltijd gaat hij werken in een katoenfabriek. De eerste twee jaar in de nachtdienst in de weverij en daarna nog een jaar in dagdienst in verschillende functies, onder andere als controleur van het katoen en als kantoorbediende. In de tussentijd volgt hij drie maanden een avondcursus tot commercieel medewerker.

In april 1941 volgt hij dertig dagen een officiers opleiding in het Training Centre van Fredericton. Op 25 juli 1941 meldt de 23-jarige Francis Lewis, dan nog vrijgezel, zich aan voor actieve dienst in het Canadese leger. Hij doet dit in Fredericton (New Brunswick).

DECLARATION TO BE MADE BY MAN ON ATTESTATION

I, Francis Lewis Libby.....do solemnly declare that the above particulars are true, and I hereby engage to serve in the Canadian Active Service Force so long as an emergency, i.e., war, invasion, riot or insurrection, real or apprehended, exists, and for the period of demobilization after said emergency ceases to exist, and in any event for a period of not less than one year, provided His Majesty should so require my services.

Witness L. B. Robertson

Date 25th July, 1941..... Francis Lewis Libby
(Signature of recruit)

OATH TO BE TAKEN BY MAN ON ATTESTATION

I, Francis Lewis Libby.....do sincerely promise and swear (or solemnly declare) that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty.

.....Francis Lewis Libby.....(Signature of Recruit)

Francis Lewis is dan een gezonde jongeman van 1,65 meter lang en weegt 60 kilogram. Hij heeft een lichte huid, blauwe ogen, een klein litteken op zijn knieschijf en een moedervlek op zijn rug. Zijn gebit verdient wel wat aandacht. In zijn vrije tijd gaat hij schaatsen, dansen, vissen of picknicken. Hij leest graag detectives. Er zijn geen zorgen als het gaat om financiën en gezondheid. Hij is een praktische jongen die graag bij de spoorwegen zou willen werken, heeft een normale intelligentie en zou in het leger graag bij de infanterie worden ingezet als instructeur. Hij geeft aan overzees te willen gaan.

Na zijn aanmelding blijft Francis Lewis in Training Centre #70 in Fredericton. Hij wordt dezelfde dag nog bevorderd tot Lance Corporal en op 10 september tot Corporal. Donderdag 2 oktober gaat hij een week met verlof om op zaterdag te kunnen trouwen met Dorothy Louise.

Na twee jaar in Fredericton wordt hij bevorderd tot Lance Sergeant en wordt hij in augustus 1943 tijdelijk overgeplaatst naar Long Branch (Ontario) voor training in de omgang met kleine handwapens. Op 11 september keert hij terug in Fredericton.

In de twee en een halfjaar die hij in Fredericton doorbrengt heeft hij zijn basistraining afgerond, is hij getraind in het omgaan met wapens, heeft hij een training in leiderschap gevolgd en is hij instructeur geweest. Zijn meerderen achten hem gereed voor dienst overzee.

In november wordt hij overgeplaatst naar Training Centre A30, Camp Utopia, in Pennfield Ridge (New Brunswick).

Vijf maanden verblijft hij in Camp Utopia en wordt daarna overgeplaatst naar Camp Debert van waaruit hij verscheept wordt naar het Verenigd

Koninkrijk. Daar hij zal aankomen op 7 mei 1944. Zijn zwangere vrouw blijft achter in Canada.

Na een maand in Engeland geeft hij aan dat hij nu genoeg training heeft gehad en wil wel wat actie zien. In zijn papieren wordt geschreven dat hij overkomt als een leider in gedrag en uiterlijk. Zijn vrouw moet over een maand bevallen van hun eerste kindje.

Francis Lewis moet nog even geduld hebben. Zes weken na de geboorte van zijn zoon wordt hij verscheept naar Frankrijk. Donderdag 31 augustus 1944 zet hij voet aan wal op het vasteland van Europa. Vier dagen later wordt hij ingedeeld bij de Calgary Highlanders die die dag een rustdag hebben in Dieppe (Frankrijk).

Dieppe. Voor veel Canadese strijders een zwarte bladzijde in de geschiedenis. In augustus 1942 zijn hier meer dan 900 Canadese soldaten om het leven gekomen. De landing op het strand bij Dieppe was een ramp. Slecht voorbereid en weinig ondersteuning vanuit de lucht. De Calgary Highlanders die wel waren ingescheept, maar het strand nooit hebben bereikt omdat ze als reservetroepen werden achtergehouden, werden nog jaren achtervolgd door de vreselijke herinneringen aan die dag. Voor sommigen van hen is 3 september 1944 een terugkeer naar Dieppe. Ze waren erbij geweest in 1942. Op de Canadese begraafplaats, die tijdens de bezetting al die jaren is bijgehouden door de inwoners van Dieppe, houden ze een herdenkingsdienst.

Francis Lewis is onderdeel van een grote versterkingseenheid. Die is broodnodig. In de weken voor de aankomst in Dieppe hebben de Calgary Highlanders enorme verliezen geleden, onder andere langs de Seine in Frankrijk.

De rust in Dieppe is van korte duur. In de vroege ochtend van 5 september, het regent pijpenstelen en het is koud, worden ze per truck vervoerd naar Montreuil, zeventig kilometer ten zuiden van Duinkerke. Duinkerke en omgeving worden door de Duitsers zwaar verdedigd. En de Calgary Highlanders, met Duinkerke in zicht, vechten van boerderij naar boerderij onder constant artillerievuur. Het is gevaarlijk en deprimerend. Het lukt uiteindelijk niet om Duinkerke in te nemen. Op 18 september vertrekken de troepen per truck vanuit Loon Plage naar Antwerpen, op 4 september ingenomen door de Britten, door de velden van Ieper, die nog duidelijk de sporen dragen van de Eerste Wereldoorlog. Duinkerke zal tot het einde van de oorlog in handen blijven van de Duitsers. Francis Lewis is met zijn regiment op weg naar de Slag om de Schelde.

Drie dagen krijgt Francis Lewis wat rust. Vanuit Antwerpen vechten de Calgary Highlanders zich over het Albertkanaal, de start van de Slag om de Schelde, naar het Turnhoutkanaal richting Eindhoven waar ze verblijven tot 3 oktober 1944. Ook nu is de rust van korte duur. Via Lochtenberg en Brasschaat wordt het regiment ingezet in Hoogerheide bij de Slag om Woensdrecht. Tweeënzeventig uur wordt hier hevig gevochten. Francis Lewis verliest dertig van zijn strijdmakkers. En dat is nog maar het begin. De Slag om de Schelde woedt verder via Ossendrecht, Kruiningen en Schore naar de Slag om de Sloedam. Het is dan 31 oktober. Het regiment van The Black Watch doet als eerste een aanval op de dam. Zij lijden zulke zware verliezen dat de volgende dag de



Calgary Highlanders worden ingezet. Ook zij komen niet verder dan halverwege de dam. Er wordt op zulke korte afstand gevochten dat handgranaten kunnen worden teruggegooid nog voordat ze ontploft zijn. In de morgen van 1 november lukt het de Highlanders de westkant van de dam veilig te stellen, maar het lukt ze op 2 november niet om verder te komen dan het bruggenhoofd op Walcheren.

Uiteindelijk landen er Britse commando's op Walcheren en zij verdrijven de Duitsers. Dit maakt de Slag om de Sloedam achteraf onnodig. Het kost 107 Calgary Highlanders het leven.



Francis Lewis komt, na deze vreselijk slag, terecht in de omgeving van Nijmegen. In eerste instantie worden de Calgary Highlanders gestationeerd in huizen langs de weg tussen Nijmegen en Malden. Ze worden ingezet bij het bewaken van bruggen bij Malden en Grave. Er zijn rustdagen en er wordt getraind met een nieuw wapen, de WASP vlammenwerper. Gedurende de hele winter wordt het regiment ingezet bij de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee weken op, één week af.

Als de kerstdagen naderen begint het te sneeuwen. De manschappen hebben geen winteruniform en omdat hun donkere uniformen afsteken tegen het witte landschap dragen ze tijdens patrouilles hun ondergoed over hun uniform en witte handdoeken over hun helm. Op kerstavond, wanneer de Calgary Highlanders op patrouille zijn langs het front bij Groesbeek, brengen de Duitse soldaten aan de overkant een serenade. De Canadezen beantwoorden deze door terug te schieten met geweren, granaten en mortieren. De volgende dag brengen de Canadezen twee doedelzakspelers mee om te spelen voor de Duitsers. Oudejaarsnacht beginnen de Duitsers, precies om twaalf uur, te schieten. Volgens ooggetuigen kun je bij het licht van al dat geschut een krant lezen. Na 5 minuten roepen de Duitsers: "Gelukkig Nieuwjaar, Canada". Op 10 januari verlaten de Calgary Highlanders de frontlinie voor een week rust in Nijmegen. Maar Francis Lewis maakt dit niet meer mee. Op vrijdag 5 januari 1945 sneuvelt hij, op 27-jarige leeftijd, langs de Nederlands-Duitse grens. Zijn zoontje, Francis Brian, heeft hij nooit in de armen kunnen sluiten.

Lance Sergeant Francis Lewis Libby wordt tijdelijk begraven in Nijmegen, vanwaar hij op 30 juli 1945 wordt herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek , graf **I. C. 8.**

Voor de 1370 dagen die Francis Lewis gediend heeft, ontvangt hij de volgende onderscheidingen:

- 1939 – 45 Star
- France – Germany Star
- War Medal 1939 – 45
- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp



Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves.

Bronvermelding:

Commonwealth War Graves Commission

National Library and Archives Canada

Photo Francis Libby: Recognition Book RCL Provincial Command NB

David. J. Bercuson, Battalion of Heroes–The Calgary Highlanders in World War II,
The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994

https://archives.gnb.ca/lhtnb/Categories/Labour_Landmarks/Workers_Monument_en-CA.aspx

https://www.unb.ca/nbmhp-database/charlotte-county/poi_charlotte_county/army-training-centre-at-camp-utopia.php

<https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zeeland-herdenkt-de-slag-om-de-schelde-in-1944>

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Sloedam